

AGENDA



- Maandag 4 juli : Spreekavond
- Woensdag 6 juli : Doorschuifmorgen
- Donderdag 7 juli : Spreekavond
- Dinsdag 12 juli : Musical groep 8 bekijken
- Donderdag 14 juli : Laatste schooldag. Thema: Raar maar waar. Afsluiting schooljaar.
- Vrijdag 15 juli : Begin van de Zomervakantie

Nieuws uit groep 5/6

Dit zal het laatste nieuws van dit schooljaar uit groep 5/6 zijn. Wat gaat de tijd toch snel. Zo was ik begin dit schooljaar nog ziek, herstellende van een hartinfarct, en zo ben je na de voorjaarsvakantie weer volop in de running. En toen was het stuivertje verwisselen: Vrouwkje Ballast werd ziek. We hopen en bidden dat juf Ballast gauw weer mag herstellen. We wensen haar beterschap. En ook een fijne vakantie toegewenst, juf! Ook wil ik langs deze weg Vrouwkje hartelijk bedanken voor al de fijne en goede jaren die we mochten samenwerken in groep 2 en later ook in groep 5/6. Het was een fijne tijd. Gekelien Visscher heeft het stokje nu van Vrouwkje tot aan de zomervakantie overgenomen. Ook haar wil ik hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking! We hebben fijne weken gekend. Dank Gekelien!

Na een half jaar intensief met groep 5/6 gewerkt te hebben, lief en leed gedeeld, zijn we nu bijna toe aan afscheid nemen. Deze kinderen staan op het punt om naar groep 6 of 7 te gaan. Ze hebben er zin in: wat zal de toekomst brengen...?? Het was fijn om met ze te werken. Er is in een korte tijd een hechte band gegroeid. Ik heb van ze genoten en wat zal ik ze gaan missen! Dit alles kon allen maar onder de liefdevolle zegen van onze Here en Heiland. Hij was er altijd bij. Van Zijn liefde en trouw mochten we elke dag aan de kinderen vertellen d.m.v. de Bijbelverhalen, gesprekjes en het zingen van christelijke liederen. Samen met de kinderen kijk ik terug op een fijn en goed halfjaar. Ik wil u, ouders, hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat u in mij hebt gehad. We mochten fijne gesprekken voeren. Ik heb deze gesprekjes als erg prettig en zinvol ervaren. Het was fijn om dit jaar de kinderen zo bezig te zien. Een groep die langzamerhand een echte, hechte groep begon te worden. Een groep die betrokken op elkaar is! Het was een heerlijk half schooljaar



met geweldige kinderen in de klas. Samen mogen we dit schooljaar gaan afsluiten met dank aan onze Hemelse Vader. Ik wens jullie alvast een fijne vakantie toe en we zien elkaar volgend seizoen vast wel weer eens rondom de school.

Hartelijke groet, Gerda Bakker



