

AGENDA

Donderdag 19 okt	Afsluiting Kinderboekenweek; Inloop van 14.00-14.30 u.
Vrijdag 2 en 3 november	Vervanging door Annet de Haan en Caroline Bartels-Visser ivm cursus Beelddenken
23t/m 27 okt	Herfstvakantie
Elke vrijdag:	De kinderen mogen hun gymkleren meenemen.

Nieuws uit groep 4

Zo, de eerste periode zit er alweer op. De kinderen zullen vast blij zijn met een week vakantie, want wat is er hard gewerkt. Het was best eerst even wennen in groep 4. Ineens moet er in schriftjes gewerkt worden met rekenen en willen de juffen ook nog dat er aan elkaar geschreven wordt met spelling en taal. Dit vraagt best veel van ze. Mede door de goede inzet van de kinderen hebben we mooie sprongen gemaakt. Na de herfstvakantie gaan we over op de stabilo-pen!

Deze week is de eerste rekentoets gemaakt, we zijn bezig geweest met het tellen tot 50. Sommen maken tot 20. Met klokkijken hebben we de hele en de halve uren geoefend en we leren tellen met euro's. De toets was door iedereen goed gemaakt, dat betekent dat de kinderen deze stof goed beheersen. En ja, dat betekent dat we het weer wat moeilijker gaan maken ;).

Deze week hadden we de hele week juf Marrielle Pascalle in de klas. Marrielle is eerste jaars PABO-studente. Zij loopt tot en met week 2 (2018) op donderdag en vrijdag stage bij ons en daarna zal ze in andere groepen aan de slag gaan. Het is best heel fijn, een extra paar handen in de klas. Tijdens het zelfstandig werken hoef je toch niet te wachten op een juf die langskomt, als je het blokje op een vraagteken hebt gezet.

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het Kinderboekenweekthema. Donderdagmiddag kunt u onze werkjes komen bekijken, ook zullen we wat foto's laten zien van de afgelopen weken. Vorige week dinsdagmiddag hebben we met groep 1 tot en met 4 een

knutselmiddag georganiseerd. In drie groepen gingen we aan de slag. Wat was het leuk om soms bij een broertje/zusje in de groep te zitten en zo samen gezellig bezig te zijn.

Dinsdagmiddag mochten we kijken naar een voorstelling van 'hyperdepieper'. Dit ging over het verhaal van 'bange Barend', waar we de kinderboekenweek ook mee geopend hebben. Ennuh.... mochten er ouders zijn die heel graag 's ochtends wat langer in hun bed blijven liggen, dan kan het zijn dat er een kind aan uw bed staat te zingen dat u uit bed moet. Daar hebben we een liedje over geleerd, vraag er maar eens naar!

Nu lekker genieten en uitrusten van de vakantie, en nog wel een extra lange vakantie. Woensdag 1 november zien we jullie weer, we gaan dan samen naar 'De Opgang', om een dankdagviering te houden. Op woensdag staat juf Bakker voor de groep, op donderdag juf de Haan en op vrijdag.....

Mochten er nog vragen, onduidelijkheden zijn dan horen we het graag.

Vriendelijke groeten Gerda Bakker en Annet de Haan

