

Drentse Schooldamfinale – Een middag schooldammen met veel gezelligheid en prachtig resultaat!

Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover, de Drentse Schooldamfinale! De kinderen hebben de laatste weken op vrijdagmiddag hard getraind, samen met meneer Bruins, om goed voor de dag te kunnen komen. Nou, het is gelukt, er is een prachtig resultaat behaald! Op het laatste moment werd bekend dat er nog een extra team mee mocht doen aan deze finale, omdat er een aantal teams had afgehaakt. Dus we mochten met 3 teams richting Westerbork.

Zaterdagmiddag, kwart voor 1, kwamen we aan in het overvolle Annie Landohuis in Westerbork. Deze locatie was eigenlijk te klein voor zoveel mensen, maar door omstandigheden kon het niet anders. Om kwart over 1, een kwartier te laat, kon dan eindelijk worden gestart. De dammers zochten hun plekken op en het startteken werd gegeven. Gelukkig waren veel 'supporters' alweer vertrokken, zodat het iets rustiger werd in de zaal.

Welpen 2 – Liam Hijwegen, Brenda Wimmenhove, Anna Mannak en Norah Mannak

Afgelopen week werden de welpen van Calvinj 2 gevraagd of ze alsnog mee wilden doen aan dit toernooi en daar hadden de kinderen veel zin in. We mochten starten tegen bekende gezichten, de Calvinj 1. Ze gingen dapper van start, maar moesten toch hun meerdere erkennen tegen de uiteindelijke kampioen. Daarna gingen we enthousiast verder en werd er gewonnen, verloren en gelijk gespeeld.

Tussen iedere ronde werd er vaak geoefend met vriendjes, vriendinnetjes en ouders. Als de volgende ronde bijna begon werden de stenen snel weer op zijn plek gelegd en zocht iedereen zijn plaats.

Aan het eind van de middag mochten de prijzen verdeeld worden. Er deden 13 teams mee en wij mochten met de 5e prijs naar huis gaan. Een super goede prestatie! Deze uitslag betekent zelfs dat er een grote kans is om aan de halve finale mee te doen! Kortom, misschien horen jullie nog meer van ons!



Welpen 1 – Nick Bolks, Henri Schep, Niels Bosscher, Tim Toby Oeij, Lisanne Dekker en Emma de Leeuw



We hadden er zin in! In Hoogeveen waren we al kampioen geworden, maar kampioen van Drenthe worden zou natuurlijk nog leuker zijn! Als eerste mochten we tegen het tweede team van onze school. Beetje sneu voor hen, we wonnen met 8-0! Hierna volgden nog 6 rondes, waarin we konden laten zien dat we niet voor niets kampioen van Hoogeveen waren geworden in november!

Gerard Bruins had ons gewaarschuwd voor De Regenboog uit Noordscheschut, volgens hem een hele sterke school. We gingen er dus goed voor zitten en deden ons uiterste best, dat hielp, want we wonnen met 6-2!

Al één ronde voor het eind waren we kampioen, maar ook in de laatste ronde deden we nog wat we moesten doen: dammen en winnen! Ongeslagen werden we kampioen van Drenthe! En natuurlijk zijn we supertrots! Nu op naar de volgende ronde: de halve finale van Nederland op 8 april!

Pupillen 1 – Wessel Top, Arthur Schep, Yonathan Oeij, Reinout Schep en Lennart Jonkman

Eén van de spelers, Leon Kruizinga, kon helaas niet meedoen. Een weekendje feestvieren met de hele familie is natuurlijk ook belangrijk! Dat wisten we gelukkig op tijd, zodat we een vervanger voor hem konden zoeken. Lennart, die een tijdje niet kan voetballen, is de laatste tijd een goed dammer geworden. Dat was ons, maar ook damtrainer Gerard Bruins opgevallen. Hij mocht dus voor Leon in de plaats met ons mee naar Westerbork! En hij had zin, veel zin, net als de rest van het team.



De 5 jongens gingen goed van start de eerste twee rondes. Vakkundig werd er gespeeld tegen de eerste twee tegenstanders en er werd gewonnen. In de derde ronde speelden we tegen de uiteindelijke nummer 3: CBS De Sprengel uit Ane. Deze school bood duidelijk meer weerstand! Arthur en Lennart wisten hun partijen al vrij snel te winnen, Reinout had pech en verloor, maar gelukkig lukte het Wessel uiteindelijk remise te maken, waardoor we de 2 wedstrijdpunten toch nog net wisten binnen te halen. Niets aan de hand dus!

In de vierde ronde waren onze damclubgenoten en concurrenten van de Krullebaar uit Hoogeveen aan de beurt. We wisten van te voren dat dit de grootste tegenstander zou zijn en dat van hen winnen toch wel heel lastig zou worden... Lennart speelde een fantastische partij en won overtuigend, een goed begin! Maar Wessel, Yonathan en Arthur hadden minder geluk. We verloren met 2-6. Dit was dus de eerste en enige nederlaag van deze middag, maar de jongens hebben zeker wel sterk gespeeld!

Na deze ronde volgden nog 3 rondes tegen minder sterke tegenstanders. Er werd vrij makkelijk gewonnen, met als prachtig resultaat een mooie tweede plaats! De 5 jongens hebben het goed gehad vanmiddag, als team gingen ze ook fantastisch met elkaar om. Lennart, die als wisselspeler mee was vandaag, heeft alle gespeelde partijen gewonnen! Het team heeft samen besloten, dat Lennart er de volgende keer ook gewoon weer bij moet zijn. We hebben nu al zin in de halve finale op 8 april!

We zijn trots op alle drie de teams!

De coaches: Harm Mannak, Gerdinand Bolks en Everdina Schep

