

AGENDA

- 19 september Ouderstartavond
19 september Materiaal meenemen voor Scala

THEMA

Deze eerste weken is het thema in onze groep kennismaken. We maken afspraken over hoe we doen in de klas en maken hierbij vooral gebruik van de kanjertraining. We hebben de afspraken 'ik ben te vertrouwen' en 'we werken samen' besproken. We hebben besproken dat je te vertrouwen bent als je ook echt doet wat je zegt. We hebben een vertrouwensoefening gedaan waarbij de kinderen zich als een plank achterover lieten vallen.

We werkten samen toen we allemaal één blok uit de bouwhoek onder onze stoel hadden liggen. We hebben samen een bouwwerk gemaakt. Daarbij waren 2 afspraken; we praten niet en er mag maar één iemand per keer bij de tafel staan. Dit was nog best lastig. Hiernaast staat een foto van ons gemaakte bouwwerk. Aankomende week staat dit thema ook nog centraal, daarna gaan we werken over de herfst.



VRAGENLIJST LOGOPEDIE

Ik heb nog niet alle vragenlijsten terug, dus bij deze nogmaals:

De jaarlijkse screening van de logopedie komt er weer aan. Wilt u de vragenlijst die u heeft meegekregen z.s.m. weer inleveren op school? Alvast bedankt! (Dit geldt niet voor de leerlingen die in de zomervakantie 4 zijn geworden.)

LETTER

Deze week beginnen we met de letter k. De kinderen mogen dingen meenemen die beginnen met deze letter. Die geven we dan een plekje op de letterkast.

LAND VAN SCALA

Afgelopen dinsdag hebben we de eerste Scala les gehad, we hebben mooie portretten gemaakt. Voor komende dinsdag moeten de kinderen een 'schat' meenemen. Ook is het fijn als er deze middag 2 volwassenen zijn die willen helpen. Als u wilt helpen wilt u het dan even laten weten via de mail? Hieronder nogmaals het stukje van de juf van Scala:

In de tweede les gaan de kinderen werken met een 'kunstschat'; een klein voorwerp dat ze zelf heel mooi vinden of dat ze heel mooi kunnen maken. Het is de bedoeling dat elk kind zijn

eigen kunstschat meeneemt, denk aan een hele mooie steen die ze een keer op vakantie gevonden hebben, of een speciaal lepeltje of kopje, of een klein popje of autootje die ze erg mooi vinden. Het mag iets zijn wat al bijzonder is maar het mag ook een klein voorwerp zijn wat ze nog heel bijzonder gaan maken door het te beplakken of te verven..... In elk geval is of wordt het een schat die in het museum komt en dan te zien is in een speciaal daarvoor gemaakte doos. Ook deze doos moeten de kinderen zelf meenemen, denk aan een klein doosje uit de supermarkt of een stevige schoendoos. Afmetingen ca. 20 tot 30 cm.

De doos en het voorwerp moeten bij elkaar passen, het voorwerpje moet ruimschoots in de doos passen.

Daarnaast gebruiken we in deze les o.a. tijdschriften, kleine verpakkingsdoosjes en lapjes kleurige stof. Ook deze materialen zijn welkom in de klas.

BIJBELVERHALEN

De bijbelverhalen gingen deze week over Noach, we leerden daarbij het lied: ken je dit verhaal? (<https://www.youtube.com/watch?v=WYjihbbBCTE>) Deze week starten we met het verhaal van de torenbouw van Babel. Daarna gaan de verhalen over Abram.

NIEUWE LEERLINGEN

Deze week komt Femke Klein 2 ochtenden bij ons kijken, zij wordt 24 september 4 jaar. Volgende week komt Leon Wolting 2 ochtenden bij ons kijken, hij wordt 27 september 4 jaar. Gezellig dat jullie bij ons in de klas komen!

Dit was het weer voor deze keer...

Hartelijke groet,

Annet de Haan en Janouk Kruitbosch